

Geluk van een hobbyfotograaf



Jaap Jongasma is financieel adviseur bij bureau Rentmeester Financieel Advies in Damwâld

Nieuwe dingen ontdekken vind ik leuk. Onlangs ben ik begonnen als hobby-fotograaf. Foto's maken vond ik altijd al leuk. En de natuur in om die prachtige schepping vast te leggen, is nog leuker. Er gaat een wereld voor mij open. Op mijn vorige camera werd de automatische stand het meest gebruikt. Nu wilde ik wel wat meer, maar hoe pak je dit nu aan. Gelukkig was Joukje Broersma van ByfotoJoukje bereid om in mij te investeren. Zet je fototoestel eens op de stand M, zei ze. Je kunt dan alles zelf instellen. Diafragma, sluitertijd en ISO.

Voor mij begripen waar ik totaal geen weet van heb. Een avondje oefenen en je bent al heel wat wijzer.

En dan het veld in met al mijn kennis. In het *Friesch Dagblad* had ik gelezen dat bij Rinsumageast, Eeltjesmar, een steppekiekendief was gezien. Een prachtige

Heel eerlijk: het was gewoon een gelukstreffer. Kennis helpt je om het volgende keer beter te doen

vogel die je graag op de gevoelige plaat wilt vastleggen. Gearriveerd op de locatie bleek dat meer mensen dat idee hadden. Een paar uurtjes rondhangen en veel gezien, maar niet de gezochte vogel. Dit vereiste een andere aanpak. Een week later op een namiddag maar weer naar dit gebied. Mijn idee was dat roofvogels tegen de schemering gaan jagen en dat ik dan wellicht meer kans had. Een klein uurtje gezeten en niets bijzonders gezien.

De etenspan stond thuis al te wachten. Eigenlijk moest ik weg, maar ja dat ene moment wil je natuurlijk niet missen. Plotseling kwam daar laag over het veld een grote roofvogel aan. Camera in de aanslag en foto's maken. Het ging zo snel. De vogel zocht zigzaggend het veld af naar een prooi. Het vluchtgedrag viel op.

Omdat het allemaal zo snel ging, kon je niet goed zien of het de steppekiekendief was. Mijn gevoel was goed: ik had deze manier van vliegen nog niet eerder gezien. Het was afwijkend. Op de camera snel even zien wat ik had vastgelegd, maar omdat het om grote afstanden gaat kon ik het nog niet goed zien. Thuis na het eten direct maar op de laptop verder kijken. Veel foto's waar een roofvogel op stond, maar of het bewogen was of niet bleef onduidelijk. Gelukkig was er in ieder geval één foto die duidelijk was. Hoewel op afstand, kon je deze inzoomen en duidelijk in beeld krijgen. Wat een prachtig beest op volledige spanwijdte. En dan die kop en kleuren!

Dit smaakt naar meer, maar hoe pak je dit aan? Heel eerlijk: het was gewoon een gelukstreffer. Kennis helpt je om het volgende keer beter te doen. Verder is het gewoon een kwestie van blijven oefenen en doorzetten.

Er valt een vergelijking te maken met de woningmarkt. Lukt het je niet om een woning te vinden? Laat je informeren met kennis, ga op onderzoek en blijf om je heen kijken. Er komt een moment dat je geluk hebt. Misschien een gelukstreffer, maar blijf doorzetten, dan stijgen je kansen.